

Ejendommen "Lysbrohus". der ligger på Skovfogedvej 8, er oprindelig en skovfogedbolig, der tilhørte Silkeborg gods.

Dengang hørte Silkeborg under Linå sogn, og det gamle Lysbro lå i Balle sogn.

Så de to sogne stødte sammen ved broen over Lyså. Denne bro er allerede omtalt i 1600-tallet.

Forfatteren Edvard Egeberg beretter i sin bog "Silkeborg slot", at i 1673 stævnes Rasmus Nielsen fra Silkeborg kro af Rans Jensen, i "Lysbrohus" for at have brudt ind og sønderhugget en øl tønne, så øllet flød i kælderen. Der har formentlig været en smugkro.

Ligeledes fortælles i bogen "Østjysk Hjemstavn" 13-15, at omkring 1720 boede der på "Lysbrohus" en kongelig skovfoged Gustav Pedersen Hagstrøm, født i Sverige. Han var meget nidkær.

Engang opdagede han i Virklund skov en mand Thomas Jensen, der havde tændt ild i et hult træ i skoven for at fange en mår. Under slagsmålet med skovfogeden, blev Thomas Jensen hårdt såret og døde et par dage efter. Man mener, at Hagstrøm blev halshugget derfor senere.

I 1917 købte Møller Sørensen "Lysbrohus". Hans søn Karl Sørensen har fortalt, at gården da var på 30 tdr. land og kostede 17.000 kr.

Møller Sørensen drev vognmandsforretning med hestevogne fra "Lysbrohus".

Egon Knudsen fortæller i sine erindringer, at da han blev ansat som kusk hos ham i 1942, var der 3 spand, altså 6 store kraftige heste, som blev brugt til at trække træ stammer og kævler ud fra skoven og videre til savværkerne.

Der blev udstykket sommerhusgrunde langs Langsø og senere alle grundene i det nuværende villakvarter.

En tid var der ridebane i sommerhuskvarteret, og der blev spillet fodbold på marken ved Lysbro skov.

Hele området "Farmen" har også hørt under "Lysbrohus". Før krigen havde den daværende ejer af "Farmen" benkøgeri på ejendommen.

De nuværende sommerhusgrunde ved Ørnsø er udstykket fra "Farmen". Disse grunde var beslaglagt af tyskerne under 2. verdenskrig, og blev brugt til antiskytsslager.

Træbroen over Lyså blev bygget under krigen. Før ringvejen blev lavet og broen bygget, måtte man cykle ad Herningvej og Lysbrogade for at komme om i den anden ende af Lysbro.

På vores dejlige festplads før broen har Lyså Vandværk ligget indtil 1984.

I Lysbro skov lå et af de første teglværker på egnen. Det har leveret sten til den gamle præstegård på Vestergade 38.

Under 2. verdenskrig blev der gravet ler i Lysbro skov af Lysbro teglværk.

Desuden har der tidligere været autoophug på stykket mellem "Farmen" og skoven.

Skrevet af Randi, Skovbrynet 7, foråret 2001.